

VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL

Word vrijwilliger bij een nieuw begeleid wooninitiatief voor jongeren in “De Pastorie” te Rotterdam

De Pastorie, gelegen aan de Veurstraat 1 in Rotterdam-Noord, is onderdeel van de H. Familiekerk, die wordt omgebouwd tot kindercentrum (www.familiekerk.nl). Sinds mei 2019 biedt De Pastorie woning en begeleiding aan 11 jongens van 16 tot 25 jaar met een verstandelijke beperking en of met een autisme spectrum stoornis. Om dit project goed te laten verlopen zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die samen met een aantal beroepskrachten dit bijzondere huis draaiend houden.

Om als vrijwilliger aan de slag te kunnen gaan, dien je :

- je te kunnen inleven in de wereld van jonge mensen met een verstandelijke beperking en of met een autisme spectrum stoornis,
- creatief en flexibel te zijn
- te beschikken over humor en geduld
- bereid te zijn samen te werken en deel uit te maken van een “familieverband”
- te beschikken over goede communicatieve vaardigheden
- energie te hebben voor een nieuwe uitdaging
- bij voorkeur 2 dagdelen per week beschikbaar te zijn

We zoeken:

Vrijwilligers woonbegeleiding: zij ondersteunen de beroepskrachten bij alle voorkomende taken in huis

Chauffeurs: zij brengen en halen de jongens naar en van hun dagbesteding of groepsuitjes

Klussers: zij helpen de jongens bij kleine huishoudelijke klussen

Tuinvrijwilligers: zij verzorgen samen met de bewoners voor de tuin

Kookvrijwilligers: zij bereiden samen met de jongens de warme maaltijden.

Wat kan je verwachten:

- ondersteuning en scholing door een professioneel team
- een mooie werkomgeving in een gezellig woonhuis in het Liskwartier
- een leuk ondernemend team
- waardering en echt betekenisvol vrijwilligerswerk
- 2 teamuitjes per jaar

Wil je ook vrijwilliger worden in De Pastorie mail dan je sollicitatie naar vrijwilligers@citykids.nl ter attentie van Nicoline van Rappard.

Wij kijken uit naar uw reactie

